



Philip Peereboom (66) was popmuzikant, docent Engels in Oudenbosch en is nu zanger/muzikant, maar bovenal schrijver van non-fictie, kinderboeken en boeken over zijn bijzondere familiegeschiedenis

Pelgrim Philip spit in z'n familie

OUDENBOSCH

WIM VAN DEN BROEK

Vraag: wat hebben Anne Frank, Albert Einstein, Virginia Woolf en Monica Lewinsky gemeen? Antwoord: ze keren allen op de een of andere manier terug in de stamboom van Philip Peereboom (66), oud-docent Engels aan het Markland College in Oudenbosch. En daarmee ook in zijn nieuwe, op ware feiten gebaseerde, boek over zijn familie.

Philip is even terug in West-Brabant, waar hij jaren woonde in Bergen op Zoom. Eenmaal klaar op school lonkte een vut-leven in Engeland. Volgend jaar steekt hij de Ierse Zee over om zich voorgoed in zijn geliefde Ierland te vestigen. "In Nederland ben ik nu vooral voor mijn nieuwe boek over mijn oud-oom Charles Peereboom, directeur van Paramount Pictures Nederland."

Kwam zijn laatste non-fictie roman Ecuador at last voort uit een bijzondere droom over een beachbar in Ecuador, in zijn volgende boek The photograph in my hand probeert hij de levensgeschiedenis van zijn familie te reconstrueren. "Ecuador at last speelt zich af tegen het decor van een Derde Wereldoorlog, waarbij mensen van allerlei pluimage samenkomen op het strand van Ecuador. Het was een pelgrimstocht. Intussen ontdekte ik hoe bizar mijn eigen stamboom in elkaar steekt. Honderd Peerebomen zijn in Auschwitz omgekomen. Oom Charles vluchtte naar Cuba, waar hij een Nederlandse bankier ontmaskerde die het fortuin van Göring wilde veiligstellen."

Philips zoektocht in archieven leidde naar een kamp nabij Londen, waar Charles omkwam. "Een jaar nadat ik het kamp en zijn graf ontdekte, bleek alles verdwenen. Alle sporen uitgewist. Er is nog slechts één foto."