



## Glitter en glamour op Markland Gala

Wim van den Broek

Oudenbosch

De witte limousine in de lange rij voertuigen op weg naar het galabal van het Markland College is allang niet meer de enige blikvanger in de parade op weg naar cultureel centrum Fidei et Arti. Wat ooit begon met een rode loper en enkele ouders van examenleerlingen als toeschouwer, is in Oudenbosch uitgegroeid tot een megaspektakel waar de hele Koepelstad voor uitloopt. Menig carnavalsoptocht verbleekt bij de bonte stoet en de massa volk langs de kant.

Tussen Tivoli en Fidei zit maar 500 meter. Maar het is op dat stukje weg dat de scholieren zich als ware sterren laten rondrijden in Ferrari's, Lamborghini's, Dodge Vipers, Porsches, Cadillacs en Limo's. Ronkende motoren, spinnende achterwielen en vooraan een Amerikaanse truck met luchthoorns, die de basiliek op haar grondvesten deden trillen.

Op het galabal van het Markland móet je gezien worden. Het is glitter en glamour alsof de Oscars worden uitgereikt. Jonge meiden in de prachtigste jurken en hoge naaldhakken, kerels strak in smokings. Zien en gezien worden, daar draait het om. Dit jaar heeft door als de bijzondere file één voor één halt houden bij Fidei om de stralende passagiers uit te laten stappen. Nog onwetend of ze geslaagd zijn voor het examen havo of vwo. Maar dat is van later zorg. Ze zijn nu het stralende middelpunt op het feest, waar een jaar naar uitgekeken is.

Zien en gezien worden, daar draait het om. Dit jaar heeft door als de bijzondere file één voor één halt houden bij Fidei om de stralende passagiers uit te laten stappen. Nog onwetend of ze geslaagd zijn voor het examen havo of vwo. Maar dat is van later zorg. Ze zijn nu het stralende middelpunt op het feest, waar een jaar naar uitgekeken is.

# Glitter en glamour op Markland Gala



Eindexamenkandidaten komen aan in bijzondere voertuigen voor het gala in Fidei et Arti.

WIM VAN DEN BROEK

## OUDENBOSCH

De witte limousine in de lange rij voertuigen op weg naar het galabal van het Markland College is allang niet meer de enige blikvanger in de parade op weg naar cultureel centrum Fidei et Arti. Wat ooit begon met een rode loper en enkele ouders van examenleerlingen als toeschouwer, is in Oudenbosch uitgegroeid tot een megaspektakel waar de hele Koepelstad voor uitloopt. Menig carnavalsoptocht verbleekt bij de bonte stoet en de massa volk langs de kant.

Tussen Tivoli en Fidei zit maar 500 meter. Maar het is op dat stukje weg dat de scholieren zich als ware sterren laten rondrijden in Ferrari's, Lamborghini's, Dodge Vipers, Porsches, Cadillacs en Limo's. Ronkende motoren, spinnende achterwielen en vooraan een Amerikaanse truck met luchthoorns, die de basiliek op haar grondvesten deden trillen.

Op het galabal van het Markland móet je gezien worden. Het is glitter en glamour alsof de Oscars worden uitgereikt. Jonge meiden in de prachtigste jurken en hoge naaldhakken, kerels strak in smokings. Zien en gezien worden, daar draait het om.

De zon breekt door als de bijzondere file één voor één halt houden bij Fidei om de stralende passagiers uit te laten stappen. Nog onwetend of ze geslaagd zijn voor het examen havo of vwo. Maar dat is van later zorg. Ze zijn nu het stralende middelpunt op het feest, waar een jaar naar uitgekeken is.