

DELFL

Markland College Oudenbosch

1/9/2018

1ste blad

De eerste les

De eerste les is altijd spannend, zeker als het een vreemde taal is! Gelukkig hoefden we nog niet gelijk volle bak er tegen aan te gaan, eerst moesten we elkaar een beetje leren kennen, we zaten ten slotte niet bij elkaar in de klas, de tweedeklassers zitten namelijk het eerste kwartier bij ons. Het is natuurlijk wel Frans, dus wat hoort daar bij?

Juist jezelf voorstellen in het Frans. Onder het genot van een drankje en een hapje begonnen we in het Frans ons aan elkaar voor te stellen. We maakten ook een groepsfoto. Ook kregen wij "huiswerk" op, een Franstalige film kijken om de uitspraak te kunnen leren. De tijd vloog voorbij!



De eerste indruk en meningen

•••

Eva: Mijn eerste indruk was dat het vooral gezellig is, ook is het leuk om die dingen te leren.

Isabeau: Ik vond DELF heel leuk, toen ik er voor het eerst kwam.

Yoeri: Ik vond de eerste les al gezellig en leuk, maar het was wel eng, niemand die ik kende zat bij DELF.

Kim: De lerares (mevrouw Dias) leek in een oogopslag al erg aardig, DELF gaat leuk worden!

Ibtissam: Ik vind DELF erg leerzaam en het is leuk op de manier hoe wij leren!

Gino: DELF was de eerste dag al leuk! Maar het was wel spannend, zeker omdat het een vreemde taal is.

De lessen

De les begint met een kleine opening en het bespreken van het "huiswerk", dit wordt uiteraard verteld in het Frans. De lastige woorden worden vertaald en op het bord geschreven, zodat wij ze kunnen overnemen en de betekenis kunnen leren. Dan gaan de tweedeklassers weg en gaan wij beginnen met het leren/oefenen aan de hand van filmpjes kunnen wij nu allemaal tot 20 tellen! Van een liedje hebben wij het alfabet leren zingen in het Frans! Hier bij DELF zit je nooit een heel lesuur stil. Na het leren/oefenen krijgen we tips over welke Franse films leuk en goed zijn. DELF is leuk en leerzaam tegelijk!

Elise Voll

1/9/2018

De eerste indruk en meningen

•••

Mevrouw Dias: De groep was in het begin erg onzeker en afwachtend, maar beetje bij beetje merk ik dat de kinderen steeds minder bang worden om fouten te maken. De groep is zeker enthousiast, maar vooral bij de praktische opdrachten en de opdrachten waarbij zij lekker kunnen bewegen! Ik zie de groep groeien en zij zijn nu al de kleine sterretjes die mijn hart veroveren.

